



## Notulen kerkenraadsvergadering

13 april 2015

van 19.30 -22.00 uur

- Aanwezig:** Arie den Besten, Corné Bons, Teunis-Jan Bos, Jantine Buijserd, Els Favier, Han en Ellen Grootendorst, Mattie de Hoop, Ron Houweling, Bapke de Jong, Johan Jungheim, Gerrit Kant, Marieke Meerkerk, Mirjam Kollenstaart, Hans Verkerk, Arie de Vos en Ingeborg Barendrecht
- Afwezig:** Mascha den Besten, Addy Buijserd, Aart de Jong, Annette Kant, Ron Verwolf

### 1. *Opening en bezinning door Arie de Vos*

Arie leest stukje uit Lucas 24, een gedicht en gaat voor in gebed.

### 2. *Bezinning door Mirjam*

Zondag preekte ds. Van Wijnen over een aantal grondtonen van de liefde, zoals verwoord door Ter Horst, en hoe die ook voor de gemeente gelden.

Een aantal daaruit zijn:

- *Aanraking* – Nabijheid, intimiteit, een hand op de schouder, een kus
- *Verzorging* – Wie in de omgang met de geliefde niet zorgzaam en zorgvuldig is, heeft niet werkelijk liefen wie de geliefde de zorg niet gunt, weet niet wat ware liefde is.
- *De maaltijd* – verbondenheid wordt beleefd aan de maaltijd. Zij die echt maaltijd houden, zijn er voor elkaar en maken dat waar. Tafel is voorwaarde voor het bed...
- *Het spel* – Het betreden van een andere wereld, kan niet gemist worden als brandstof voor het vuur. In het spel zijn geliefden nooit tegenstanders. Onbevangen.
- *De droom* – samen een droom hebben, het grote verlangen. Door de feiten heen... niet zomaar wat dagdromen of slaapdromen, maar visionaire dromen en die delen met elkaar. Iets gemeenschappelijks om naar uit te zien. Over goedheid, waarheid, vrede, heelheid, heiligheid.
- *De reis* – samen een tocht maken, op reis zijn en verrijkt thuis komen
- *Het werk* – samen aan de slag zijn ... de liefde bedrijven
- *De blik* – elkaar aankijken, met een blik van verstandhouding, door de barsten en tranen heen elkaars ware aard zien.
- *Het woord* – dichterlijk en diep
- *De viering* – rituelen en vieren.

Met elkaar praten we door over de betekenis hiervan voor de gemeente.

De een is goed in samenwerken, verzorgen, een maaltijd delen, maar vindt goed kijken naar hoe het met de ander is, lastiger.

Samen een droom hebben is belangrijk: waar doe je het voor, waar ben je naar op weg? En kun je dat ook vertellen?

Dit zijn mooie punten voor echt gemeente zijn. Maar hoe intens en van harte doen we dit? Alleen als t nodig is? Zo'n preek is een duw in de goede richting, en dat is zeker belangrijk als je geen Kerkenraadslid meer bent.

Soms is het onduidelijk wie lid is en mis je mensen niet eens. Laat staan dat je weet wie wat wel of niet wil in contact. Mensen moeten ook geholpen willen worden, ervoor open staan.

Waar willen we aan werken? Aan de droom van opbouw van het geloofsleven. Dit vanuit denken, voelen en doen.

De basis is omzien naar elkaar, daar komt de rest van het bovenstaande uit voort en moeten we aan werken. Maar men moet ook willen – het moet wel van twee kanten komen.

De punten geven een mooi, evenwichtig beeld van wat gemeente-zijn is.

### **3. Vaststellen agenda**

Agenda is ongewijzigd vastgesteld.

### **4. Rondvraag**

- Han en Ellen zijn 18/5 en 15/6 niet aanwezig bij de vergaderingen ivm vakantie.
- Mattie: Wie wil pannenkoeken bakken voor 't clubkamp?
- Corné: Als diaconie willen we graag Shailoh in Peru nog drie jaar steunen. Kerkenraad gaat hier mee akkoord.

### **5. Notulen 2 maart 2015**

De vraag naar een lid voor de Evangelisatiecommissie staat uit.  
Notulen KR zijn goedgekeurd.

### **6. Ingekomen stukken**

Geen vragen / opmerkingen.

### **7. Van het Moderamen**

Nieuwe ambtsdragers: Ouderling- kerkrentmeesters worden Gijs van Bruchem, die ook voorzitter wordt, en Leo Bons. Hans de Ruiters en Han v.d. Korput zijn ook kerkrentmeester geworden. Pastorale ouderlingen worden Dikkie Bons en Hans Verkerk. Elsa Alblas gaat het pastoraal team versterken als pastoraal medewerker. Ingeborg gaat nog twee jaar door als scriba. Ron wordt bedankt voor zijn inspanningen.

7 juni is de afscheids-/bevestigingsdienst.

Kerkvisitatie: deze wordt gehouden op 18 mei en duurt de hele avond.

Van 19.30 – 20.00 uur is er voor de gemeenteleden gelegenheid om de visitatoren te spreken.

Kerkvisitatie is niet zomaar en kan bij problemen zeker nuttig zijn.

De datum moet twee weken van tevoren worden afgekondigd en in de Nieuwsbrief worden genoemd.

11 mei gezamenlijke kerkenraad met de Hervormden.

Van ons gaan hier naar toe: Aart, Bapke, Teunis-Jan, Jantine, Hans, Mattie, Marieke, Han/Ellen,, Mirjam, Ron, Ingeborg. Belangrijk onderwerp is het Jeugdwerk.

### **8. Verslag classis, jeugdouderlingen, diaconie, pastorale ouderlingen, ouderling kerkrentmeesters en overige commissies (evangelisatie, liturgie)**

- Diaconie – akkoord.
- Pastoraal overleg.
- Jeugdraad: - Graag examenkandidaten aan Mattie doorgeven.
- Hans en Teunis-Jan gaan naar de jaarlijkse Dabar-vergadering. Goed dat de gemeente hier vertegenwoordigd is.

### **9. Verbouwing - stand van zaken**

- Straatwerk nog bezig. Bovenzaal ook.
- Er wordt informatief naar een orgel gekeken.
- Er is een mail gestuurd naar de interieurcommissie over de stand van zaken.

## **10. Censura Morum**

Niemand heeft bezwaar om op 10 mei met elkaar het Avondmaal te vieren.

## **11. Evaluatie en vooruitblik bijzondere diensten/bijeenkomsten**

### **Evaluatie:**

- Biddag en Gemeenteavond 11 maart: prima, mooie presentatie. De sprekers zijn lastiger te verstaan, mogelijk een microfoon gebruiken?
- Seniorenmorgen 13 maart: mooie ochtend, goed gesprek.
- Doopdienst Bernadette de Jong 15 maart
- Tienerdienst 22 maart
- Passieconcert Sjaak Kazen
- Stille week en Pasen 2 t/m 5 april: Oude paaskaars gaat altijd als groet en bemoediging naar een gemeentelid.

### **Vooruitblik:**

- Kamp en kampdienst – wordt aan gewerkt
- Trouwdienst op 15 mei van Maat/Rietveld.

## **12. Afsluiting**

Mirjam sluit de vergadering af met gebed.